

Maasmechelen, 24 maart

Dag jongens en meisjes van het
tweede leerjaar,

Hier een briefje van jullie juffen van het
2^{de} leerjaar.

Hopelijk gaat alles goed met jullie zelf, jullie
familie en jullie vrienden.

Zijn jullie zich nog niet aan het vervelen?

Gelukkig kunnen jullie nog veel buiten spelen,
genieten van het mooie weer, de leuke, leerrijke
programma's op TV, spannende boeken en het
gezellige samenzijn.

Hebben jullie al taakjes voor school gedaan?

We hebben nog wat leuke taakjes voor jullie.

Probeer iedere dag

→ wat woordjes en zinnen te schrijven

→ wat rekenwerkjes te maken

→ de tafels te oefenen.

→ te lezen.

Help mama wat mee in de keuken

Help papa wat mee in de tuin.

Probeer lief en zorgzaam te zijn voor elkaar

Wij, juf Lutgarde en juf Petra beginnen jullie toch
wel wat te missen. We hopen jullie zo snel mogelijk
terug te zien in ons klasje.

Veel liefs, juf Lutgarde
en juf Petra

Ook dit nog: Een hele dikke proficiat aan de
jarigen van deze maand Lara, Kyana,
Meryam en Lara S.